

Jan Huydts (1857 – 1943) – Krantenknipsels

*'De Eerwaarde Heer Huydts, pastoor van Berbroek, gaf verslag over de werkzaamheden van het belopen jaar . Uit dit merkwaardig verslag , blijkt het dat de Limburgse Boerenbond groeit en bloeit. Hij bevat tegenwoordig meer dan 5000 leden ...'*¹

'Hulde aan onze provinciale landbouwkamer'. We lezen: 'Minister Baels luistert aandachtig naar de uitleg over de nieuwe verplaatsbare motor van M Gabriel van Gent. Links zien we En tusschen de heren Beckers en Rutten, op de hoogte der schouders, steekt iemand nieuwsgierig het hoofd. Het is de pastoor van Berbroeck, één der Limburgsche stichters van den Boerenbond'.²



*'Drie verdienstelijke heeren die zich reeds meer dan 25 jaren opgeofferd hebben in het belang onzer landbouwers werden er gevierd: de Eerwaarde heer Huydts, pastoor van Berbroek, voorzitter der veeherverzekering ...'*³

Verder lezen we in dit artikel dat aan pastoor Huydts een gouden kelk als geschenk werd aangeboden.

'Z.E.H. Huydts heet de talrijke aanwezigen welkom. Hij is nu omtrent heelemaal hersteld van zijn zware ziekte, " 't was crisis bij mij, zegt hij; maar toch heb ik altijd gedacht aan onze herververzekering. Twee bestuursvergaderingen heb ik "voorgeleggen" in de kliniek! 't Gaat nu Goddank beter. Onkruid vergaat niet! (Een salvo van toejuichingen begroet deze hartelijke diep gemeende vriendschapswoorden van den zoo sympathieken pastoor Huydts...)'⁴

'Pastoor HUYDTS spreekt het welkomwoord: Aan U, trouwe en gelieve medewerkers in den onderlingen bijstand! Dit is onze 39e jaarvergadering: Ik word oud en heb zoo wel wat «pootziekte» maar mijn hart en mijn kop zijn goddank nog gezond! Al mijn beste krachten voor de herververzekering en voor de schoone boerenzaak!⁵

'Een Hoogdag voor de Boeren van het arrondissement Hasselt – Sint-Truiden'

'De ruime Rerum – Novarumzaal zit stampvol, als te kwart voor tien de h. Buntinx, provinciaal raadslid en arrondissementsvoorzitter , de vergadering opent. We bemerken op het verhoog naast de spreker, Mgr. Cruysberghe, de nieuwe algemene proost van de Belgische Boerenbond, den h. prof. L. Vleeschauwer, volksvertegenwoordiger, den E.H. Ansay van het hoofdbestuur, den h. volksvertegenwoordiger Blavier, E.H. Hansen arrondissementsproost en op de ereplaats, de oude pionier der Boerengilden van Limburg E.H. Huydts.' Verder in het artikel brengen zowel de heer Buntinx als Mgr. Cruysberghe hulden aan 'den stoeren veteraan E.H. Huydts'.⁶

Over het overlijden en de begrafenis van pastoor Huydts (1943) werd niets terug gevonden. In de oorlog verschenen er geen kranten.

¹ 'Algemeene vergadering der Boerengilden van Limburg' van de Postrijder. (21 juli 1900)

² 'De Gazet van Genck en omstreken' , eerste bladzijde(12 september 1926)

³ In 'De Gazet van Hasselt en omstreken' lezen we dat drie personen van de vee herververzekering gevierd werden voor hun 25-jubileum als bestuurslid. (16 september 1928)

⁴ 'Het Belang van Limburg Veeherverzekering van Limburg' 'Jaarlijksche Algemeene Vergadering'. (25.04.1933)

⁵ 'Het Belang van Limburg', artikel 'Provinciale Veeherverzekering van Limburg'. (4 mei 1936)

⁶ 'Belang van Limburg' artikel over samenkomst van de Boerenbond en Boerengilden van arrondissement Hasselt – Sint-Truiden. (25 november 1936)

De heer Ghysen, directeur der landbouw diensten van Limburg, die de minister van Landbouw vertegenwoordigde, wees vooral op de taak der bestuursleden, die in feite den bloei der verzekeringen bewerken. Hij huldigde vooral de eerw. Heeren Pastoor Huydts en Reyners, den Eerw. H. Kan. Clysters ...' Dit was een postume hulde aan de pastoor van Berbroek.⁷



In het boek 'P.J. Broekx en de christelijke arbeidersbeweging in Limburg 1881-1968' van Luc Vints lezen we dat in de mengelmoes van maatschappelijke en liefdadige werken steeds dezelfde namen op het voorplan blijven en vooral in de sociale actie voor boeren treden enkele priesters op nl. Jan-Hubert Claes, Jan Huydts, Emiel Spaas en Hendrik Theunissen.

⁷ 'Het Belang van Limburg' bij het Gouden Jubileum van de Limburgse vee herverzekering lezen we een artikel over de viering van dit Gouden Jubileum. (1947)