

Louis Vital Dendas

(°31 maart 1897 Donck - + 28 september 1918 Dixmuiden Vijfbergen).

Zoon van Dendas Joannes Fredericus (° 5 november 1864 Donck - + 16 augustus 1890) en Hagelsteens Marie (° 18 januari 1866 Donck - +).

Soldaat 11^e Linieregiment, klasse ... VdG . Vrijwilliger.

Doodsoorzaak: KIA.

Begraafplaats en -datum: Poelkapelle, 17 oktober 1918; graf 6.

Houthulst, BMB; graf m1-1463.

Oudste broer, Dendas Ludovicus Josephus, is oud-strijder en groot oorlogsinvalid.



Vital was 18 jaar toen hij als oorlogsvrijwilliger bij het **11^e linieregiment, 2^e div.** binnen ging. Hij was de zoon van Joannes Fredericus (iedereen noemde hem 'Rieke) en Theresia Hagelsteens. Zijn broer Jozef was verwonderd toen hij hem aan het oorlogsfront zag.

Hij is gesneuveld in Vijfbergen bij de bevrijding van Dixmuiden op 28.09.1918. Rond middernacht begon het die nacht zachtjes maar koud te regenen. De bevelen waren eerder gegeven, een aanval kon niet meer uitgesteld worden. Rond Dixmuiden had het leger zich in 4 groepen opgesteld om een stormloop uit te voeren.. De eerste, beslissende stormloop voor de verovering van Dixmuiden werd slechts door 8 infanterieafdelingen uitgevoerd. (Tegenover 9 Duitse afdelingen) Het 11^e linieregiment was als reserveregiment opgesteld in de zuidergroepering waarvan in eerste lijn de 6^e, 12^e en 8^e infanterie afdeling deel uitmaakten. Luitenant – generaal Biebuyck gaf de leiding.

Om 2.30 u in de morgen beginnen de kanonnen te schieten gedurende 3 uren. Bij dageraad om 5.30 u stormden ze uit de loopgraven richting vijand. Hun kledij onder de modder van de regen. In 2 uren tijd waren de meeste Duitse stellingen veroverd maar de heuvels die de Duitsers *Flanders II Stellung* hadden

genoemd waren dit nog niet. De kanonbeschietingen hadden hier minder vernietigd, de weerstand van de Duitsers nam toe. De 3^e I.A, de 9^e, 11^e en 12^e Linie stonden ten zuiden van het woud, van waaruit hevige tegenaanvallen werden uitgevoerd. Zij probeerden den Waldriegel, een versterkte stelling die het woud met de Flandern Stelling verbond te veroveren wat hen lukte maar ze konden die dag niet verder oprukken; Die dag maakten ze een vooruitgang van 8 km maar Louis zou de bevrijding van Diksmuide de volgende dag (29 september) niet meer meemaken;¹

“De modder” schreef een ooggetuige (2^e oktober) overstroomt alles. De mensen en de dingen zijn besmeurd met modder. Onze jongens zijn beslijkt van het hoofd tot de voeten en sluipen tusschen de voortijlende kolommen van kanons, munitiewagens, autos en keukenwagens door. De wegen werden hier en daar gelapt zoo goed af kwaad het kon. Op en om de vuurlijn is er geen spoor meer van te zien. Op de enkele wegen die nog kunnen benuttigd worden is het een onafgebroken, maar langzame stoet van allerlei gerij en vervoermiddelen. Pas is een wagen enige meters vooruitgekomen of weer zit hij vast en heel de kolom staat meteen stil...”²

¹ Onze Helden p. 266 ev

² Onze Helden p 269 ev



Foto © André Smeets