

Jan Huydts (1857 – 1943) - Bidprentje en graf

J. M. J.
†

Bid voor de ziel van zaliger
PIETER, HUBERT HUYDTS
weduenaar van
Anna-Maria-Cornelia DRIESKENS

geboren te Maaeyck, den 16 April 1848 en na eene langdurige ziekte zacht in den Heer overleden op de Pastorij te Berbroek den 5 Mei 1910, na gesterkt te zijn door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij heeft zijne loopbaan in de getrouwe vervulling zijner plichten voltrokken; daarom is hij door God en door de menschen bemind geworden; zijne nagedachtenis zal in zegening blijven.

Zijne diepe godsdiënstige gevoelens, zijnen ijver voor het gebed, zijn sterk betrouwen op Gods barmhartigheid, en vooral zijne groote liefde tot Jesus Heilig Hart, laten ons het vast vertrouwen dat zijne ziel de kroon der rechtvaardigen zal ontvangen hebben.

Mijn zoon, gedenk uwe vader aan 't altaar des Heeren.
Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 dag. afl.
Zoet Hert van Maria, wees mijn Heil. 300 dagen afl.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiale kerk van Berbroek op Maandag 9 Mei, om 10 1/2 ure.

De diensten van wege de Broederschappen der H. Familie — O. L. V. van Bijstand — H. Cornelius H. Franciscus Salesius — H. Sacrament — H. Mis van Eerherstel — St. Joseph — en van de Boerengilde zullen later aangekondigd worden.

18570 Cleeremans & Saelen — Haalen

Vader Jan Huydts



O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS
aanzie mij hier voor uwe voeten nedergeknipt. Ik bid en smee U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen alsook een waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren terzelfderbij aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden, terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus, hetgeen U reeds de profet David van U zeiven deed zeggen: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.

Vrede afbeeld

C. F. Brussel S. 280 N. 12

Pastoor Jan Huydts

†
TER NAGEDACHTENIS
van den

Zeer Eerw. Heer Jan HUYDTS
EBERE-PASTOOR VAN BERBROEK
Voorzitter van de Veeherverzekering van Limburg
Lid van den Bondstaad van den Belgischen Boerenbond
Lid van de Landbouwkamer van Limburg
Ridder in de Leopoldsorde

Geboren te Bree den 6 Augustus 1857
Priester gewijd in 1882
Kapelaan te St-Maartensvoeren en te Zonhoven
Pastoor te Berbroek van 1892 tot 1936
zachtjes ontslapen in de Salvatorkliniek
te Hasselt den 14 Mei 1943

Hoe gelukkig is hij, die 't stervensuur langzaam ziet aanbreken en zich op een zoo heilige wijze daartoe heeft voorbereid. (H. Fr. v. S.)
Oprecht voorbeeld van werkzaamheid en zielenijver, heeft hij geen andere eer gezocht dan die van Jezus' H. Kruis.

O kon zijn kerk en konden 't hoevè en veld,
hoe zouden ze als getuigen 't leven loven
van dezen priester. God, die hem looft hierboven
zal 't eenmaal zelf, wanneer Hij 't oordeel velt.

Eerw. Confraters, gedenkt mij in uwe H. H. Offeranden en gebeden, en vooral gij, dierbare oud-parochianen bidt voor mij. Nu ik rust te midden van U, zal ik in den Hemel voor U allen ten beste spreken.
Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Brems, Herk-de-Stad



Ontwerp grafsteen