

MARCEL VANERUM

°Herk-de-Stad 11 oktober 1922 - +Kiewit 5 september 1944



Marcel was een beloftevolle voetballer toen hij zich in 1942 aansloot bij het verzet.

Hij maakte zich verdienstelijk in het verspreiden van anti-Duitse propaganda en de sluikpers. Hij verspreidde La Libre Belgique en Vrij Volk. Als weerstander werd hij omschreven als onverschrokken en koelbloedig.

Met andere verzetsmensen uit Herk-de-Stad nam hij op 5 september 1944 ook deel aan de actie in Kiewit. Hij zat tesamen met de gebroeders Pollaris in het tweede groepje dat gevat werd door de Duitsers en werd eveneens ter plekke gefusilleerd.



Veel volk op de begrafenis van de gebroeders Louis en Florent Pollaris, Raymond Van Wing en Marcel Vanerum op 16 september 1944. Alle namen staan ook op het monument van het Geheim Leger in Kiewit.



1946: inhulding monument in Kiewit

Bron:

De Tweede Wereldoorlog in Groot-Herk, 1939 – 1945, uitgave Geschiedkundige Kring Groot-Herk
Archieven: Geschiedkundige Kring Groot-Herk, André Smeets