

Henri Ponet (1892-1914)

 <p>Godvruchtig en roemvol aandenken van M. Hubert - Hendrik PONET <i>Soldaat bij het 11^{ste} Linieregiment.</i> <i>Lid van de H. Familie,</i> <i>van den Wekelijkschen Kruisweg</i> <i>en van 't Genootschap van de H. Mis van</i> <i>Eerherstel.</i></p>	<p>Geboren te Berbroek, den 24 Augustus 1892 en zwaar gewond bijeen gebracht in het hospitaal van Luik den 6 Augustus, waar hij daags na zijne aankomst, na de H.H. Sacramenten in volle kennis ontvangen te hebben, roemrijk op 't veld van eer voor 't Vaderland stierf den 7 Augustus 1914. Hij werd op 't kerkhof van Robermont begraven.</p> <p>Toen hij zijne geliefde ouders en familieleden verliet, zijne vrienden en kennissen, die om zijn vertrek weenden, in 't voorbijgaan groette, sprak hij hun woorden van troost toe. « Plicht is plicht » zegde hij en dan « voor God, Altaar en Vaderland ».</p> <p>Wanneer men met zulke gevoelens bezielde ten strijde trekt, moet men niet bevreesd zijn voor den dood en mag men zeggen dat God dien moed bekroont en dat de op christelijke wijze aangevaarde dood den soldaat het heil zijner ziel verzekert.</p> <p>Het eerste en voornaamste gebod is : « bemint God bovenal » en het tweede dat daaraan gelijk is : « en uwen evennaaste gelijk u zelven om God ». Van den dierbaren overledene mag men zeggen dat hij deze groote geboden heeft onderhouden.</p> <p>Dierbare ouders, broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden, uwe droefheid is groot, doch gedenkt dat de scheiding van korten duur zal zijn en dat gij u alien te zamen in zijn geluk zult verheugen. Geef hem als bewijs uwer liefde geene tranen maar wel gebieden, indien soms nog eenige vlek op zijne ziel kleefde. Bidt ook nu liefde voor hem voor zijne gesneuvelde makkers en voor de dapperen die nog strijden voor God, Altaar en Vaderland.</p> <p><i>Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.</i> <i>(300 dag. aft.)</i></p> <p>ZIJNE ZIEL RUSTE IN VREDE.</p> <p>De plechtige lijkdienst zal plaats hebben te Berbroek Woensdag, 31 Maart 1915 om 10 uren. — Een tweede dienst van wege de Broederschap der H. Familie zal later plaats hebben.</p> <p>Herk-de-Stad, drukk. Brems.</p>
---	--

Hubert Hendrik Ponet werd geboren te Berbroek op 24 augustus 1892 als zoon van Isidoor en Maria Theresia Vlekken. Hij woonde in de Bosstraat en was er landbouwer.

Toen de oorlog uitbrak was hij net afgezwaaid. Hij behoorde tot de militieklasse van 1912. Was dat jaar op 1 oktober ingelijfd bij het 11^e linieregiment en was er op 30 december 1913 afgezwaaid. Hij werd gewond op 4 augustus 1914 bij de eerste gevechten in Luik en overleed op 7 augustus 1914 in het hospitaal van die stad. Hij werd begraven op het kerkhof van Robermont.



Luik, Belgische troepen verzamelen zich voor het Prins bisschoppelijk paleis.

Bron: WO I in Groot-Herk 1914-1918, Geschiedkundige Kring Groot Herk, 2008.

De Grootte Oorlog in Groot-Herk, DVD, Erfgoedraad Herk-de-Stad, 2014

Archieven Jos Leemans, André Smeets

Bewerking: André Smeets